

ΑΛΟΥΜΙΝΟΪΣΤΟΡΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ: Γ2

2013-2014



Τα αλουμινόκουτα μιλούν για την ανακύκλωση.



Κουτί Σπράιτ: Σταματήστε επιτέλους, τι φασαρία είναι αυτή; Πονάει πολύ το κεφάλι μου και εσείς κάνετε σαν να είστε σε πάρτι.

Κουτί Γάλακτος: Περνάμε πολύ ωραία στο πάρτι αλλά το κουτί σπράιτ γκρινιάζει συνέχεια, ότι πονάει το κεφάλι του.

Κουτί Κόκα Κόλα: Κύρια κουτί σπράιτ σε λίγο καιρό θα έρθουν οι φίλοι μας από την Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης και θα μας πάνε στο εργαστήρι τους, θα μας ξεχωρίσουν, θα μας συλλέξουν και μετά θα μας

κάνουν αλουμινοπολτό.

Κουτί Φαντά: Τι ωραία πάντα ήθελα να αλλάξω ζωή.

Κουτί Κόκα Κόλα: Μη με διακόπτεις κουτί φαντά. Όπως έλεγα λοιπόν θα μας κάνουν αλουμινοπολτό και θα μας κάνουνε καινούρια αλουμίνια για άλλη χρήση.

Κονσερβοκούτι: Πάντοτε ήθελα να γίνω ένα τσαχπίνικο κουτάκι "ήβη".

Κουτί Κόκα Κόλα: Σωπάστε επιτέλους, να ολοκληρώσω, γιατί θα με πιάσουν τα νεύρα μου και θα γίνει του αλουμινοπόλεμου εδώ μέσα. Όπως έλεγα λοιπόν θα μας κάνουν καινούργια αλουμίνια για άλλη χρήση και πρέπει να γνωρίζουμε ότι παραγόμαστε από το βωξίτη ένα συστατικό της γης. Ουφ τα είπα όλα και καθάρισα.

Ρόλο Κουζίνας: Ε, ψιτ! Που πάτε και με αφήνετε εδώ πέρα;

Αλουμινόκουτα: Άαα!, το καλό που σου θέλουμε! Εσύ να γυρίσεις στον κάδο σου και να πεις να σου γράψουν ένα δικό σου έργο. Αυτό ήταν το δικό μας! Άαα! ,και που είστε εσείς εκεί κάτω μην ξεχνάτε ότι πρέπει να κάνετε ανακύκλωση για να μην μολύνετε το περιβάλλον!

Ομάδα: Βουνά

Τα αλουμινόκουτα μιλούν για την ανακύκλωση.



Στρατούλης: Γεια σας είμαι ο Στρατούλης και θέλω να σας γνωρίσω τους φίλους μου!

Χοντρούλης: Χαίρεται είμαι ο Χοντρούλης!

Λουλουδένια: Χαίρεται είμαι η Λουλουδένια, η πιο χαριτωμένη της παρέας!

Γης: Χαίρεται είμαι ο Γης!

Χιονένια: Χαίρεται είμαι η Χιονένια, η πιο ροζ της παρέας!

Χοντρούλα: Γεια σας είμαι η χοντρούλα!

Τρελούλης: Εγώ είμαι ο Τρελούλης!

Στρατούλης: Ξέρω ότι για να φτιαχτούμε εμείς τα αλουμινόκουτα, χρειάζεται ενέργεια τόση όση για να λάμπει μια λάμπα για 5 ώρες...

Χοντρούλης: Παραμίλησες Στρατούλη! Πόνεσε το κεφάλι μου!

Λουλουδένια: Πρέπει να ησυχάσετε εσείς οι δυο!

Χοντρούλα: Ναι καλά λες!

Γης: Αφού δε με αφήνετε να πω τη γνώμη μου, μπορώ να μιλήσω τώρα;

Λουλουδένια: Ναι τώρα μπορείς.

Γης: Άσε, τώρα ξέχασα τι ήθελα να πω, βρομάω από τα σκουπίδια που με έχουν γεμίσει οι άνθρωποι και δεν μπορώ να σκέφτομαι!

Χιονένια: Άσε Γης θα τα πω εγώ. Πρώτα θα μας πατήσουν οι άνθρωποι με το πόδι τους για να πιάνουμε λιγότερο χώρο στο φορτηγάκι τους. Μετά θα μας πάνε για σε ένα εργοστάσιο για να μας ξανακάνουν αλουμινοπολτό και μετά θα πάρουμε την νέα μας φόρμα. Αυτό λέγεται **ανακύκλωση**.

Τρελούλης: Τρελάθηκα! Αμάν κάντε λίγη ησυχία! Επιτέλους θα αλλάξω μορφή!

Αυγοθήκη: Εγώ η καημένη, η Αυγοθήκη, τι κάνω εδώ πέρα; Τι κάθομαι μαζί σας;

Αλουμινόκουτα: Μου φαίνεται πως πρέπει να πας σε άλλο έργο, αυτό είναι το δικό μας. Γεια σας και μην ξεχνάτε στο σπίτι να ανακυκλώνετε!

Ομάδα: Ζέβρες.

Τα αλουμινόκουτα μιλούν για την ανακύκλωση.



Αφηγητής – Γεια σας με λένε Προκόπη και σήμερα με τους φίλους μας Σπιρτούλη, την Μελένα, το Χαχανούλη και την Στρουμφίτα θα σας παρουσιάσουμε μια παράσταση που θα σκάσετε στα γέλια βρε παιδιά! Οι φίλοι μας σήμερα θα διαμαρτυρηθούνε για την ανακύκλωση και θα μας πούνε σε τι βοηθάει η ανακύκλωση τους ανθρώπους.

Χαχανούλης – Γεια σας παιδιά είμαι ο Χαχανούλης σήμερα θα διαμαρτυρηθούμε εμείς τα σκουπίδια για την ανακύκλωση των χαρτιών και του αλουμινίου.

Μελένια - Λα λα λα λα λα λα λα. Βρε παιδιά μπορεί να μου εξηγήσει κανείς, σε τι χρησιμεύει η ανακύκλωση στους ανθρώπους πείτε μου καλέ.

Στρομφίτα – Βρε Μελένια δεν ξέρεις, περίμενε να φωνάξω τον Σπιρτούλη. Εεε Σπιρτούλη!!!

Σπιρτούλης – Έλα Στρομφίτα τι έγινε;

Στρομφίτα – Πρέπει να λύσεις μια μεγάλη απορία στην Μελένια.

Σπιρτούλης – Ποια;

Στρομφίτα – Μια πάπια με παπιά. Έλα εδώ να την ακούσεις, άντε.

Σπιρτούλης – Έλα βρε Μελένια, ποια απορία θέλεις να σου λύσω;

Μελένια - Σπιρτούλη, άκου! Σε τι βοηθάει η ανακύκλωση τους ανθρώπους;

Σπιρτούλης – Αααα πέστω ντε! Βοηθάει τους ανθρώπους, διότι ανακυκλώνοντας το αλουμίνιο δεν πληγώνουν τα βουνά για να βγάλουν τον Βωξίτη.

Στρομφίτα – Ααα! Τώρα κατάλαβα.

Σπιρτούλης – Μην με διακόπτεις Στρομφίτα, λοιπόν όπως έλεγα ο βωξίτης είναι το απαραίτητο συστατικό για την δημιουργία μας.

Ξεφτέρης – Τέλεια ! Από μικρός πάντα ήθελα να γίνω κάτι καλύτερο από αυτό που είμαι τώρα .

Όλοι μαζί - Ελάτε να κάνουμε όλοι μαζί ένα γλέντι με τραγούδι και χορό και εσείς εκεί κάτω μην ξεχνάτε να ανακυκλώνετε.

Ομάδα: Ξεφτέρια

Μια αλουμινοϊστορία διαφορετική από τις άλλες.



Ρολίνιας : -Γεια σας! Είμαι ο κύριος Ρολίνιας και είμαι ντροπαλός, αλλιώς με λένε το γαλάζιο κουτί και αγαπώ το περιβάλλον, όμως αν και είμαι ένα σκουπίδι, αγαπώ την ανακύκλωση και θέλω να φτιάξω ένα κάστρο από αλουμινοκουτάκια, να κερδίσω την ανακύκλωση και να γίνω ένας σούπερ ήρωας που θα προσέχει τα σκουπίδια.

Σε λίγο θα δείτε μια ιστορία από την αλουμινοχώρα:

Αφηγητής: Σε μια χώρα μακρινή ζούσε κάποτε ο γέρος Μπαρμπούνης με τα παιδιά του, τον Οξυγονούλη, την Λίνα Τίνα, τον Λίνο Τίνο και ένα Αλουμινόχαρτο.

Στην πραγματικότητα ο Λίνος Τίνος και η Λίνα Τίνα ήταν παντρεμένοι ήταν βασιλιάδες και ζούσαν σε ένα κάστρο μαζί με τον πατέρα τους τον Μπαρμπούνη.

Ο πατέρας του όμως, ο Μπαρμπούνης, έλεγε συνέχεια ότι πεθαίνει και δεν αντέχει άλλο, έτσι τα παιδιά του, τού έλεγαν πως δεν θα πάθει τίποτα.

Μια μέρα λοιπόν:

Μπαρμπούνης: Ωχ! Δε μπορώ άλλο θα πεθαίνω! Φωνάξτε μου τα παιδιά μου, να έρθουν από δω.

Αφηγητής: Τα παιδιά ήρθαν και:

Μπαρμπούνης: Παιδιά μου δεν αντέχω άλλο. Οξυγονούλη μου εσύ θα πάρεις το σπίτι μου. Λίνα Τίνα εσύ θα πάρεις το άντρα σου, τον Λίνο Τίνο και θα μείνετε στο παλάτι.

Αλουμινόχαρτο - Εγώ μπαμπάκο;

Μπαρμπούνης: - Εσύ παιδί μου, θα μείνεις μαζί με Λίνα Τίνα στο παλάτι.

Μπουκάλης: - Και εγώ τι θα γίνω παιδιά;

Όλοι μαζί: - Εσύ να πας σε άλλη ιστορία. Αυτή είναι η δική μας ιστορία, άντε γεια σας!

Ομάδα: Λουλούδια

**ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΖΩ,ΕΝΕΡΓΩ, ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΑΠΩ**

**1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ
2013-2014.**