

Πάσχα Κυρίου Πάσχα



Όλη μαζί η οικογένεια τσουγκρίζει τα κόκκινα αυγά της.

-Πάσχα, Κυρίου Πάσχα!

Όλη η οικογένεια τρώει στο γιορτινό τραπέζι το κατσίκι και το αρνί της.

-Πάσχα, Κυρίου Πάσχα!

Ένας άνθρωπος ανάβει τη λαμπάδα ενός άλλου ανθρώπου.

-Πάσχα, Κυρίου Πάσχα!

Τη βραδιά του Πάσχα γυρνούν τον Επιτάφιο γύρω από το χωριό.

-Χριστός Ανέστη!

Τα ψάρια μέσα στη θάλασσα λένε Χριστός Ανέστη και τους απαντάνε

-Αληθώς Ανέστη!

Ομάδα: Σούπερ Μπασκετμπολίστες

Τα κόκκινα αυγά και η ανάσταση του Χριστού



Κόκκινα αυγά τσουγκρίζουμε το Πάσχα.

- Πάσχα, Κυρίου Πάσχα!

Μικροί και μεγάλοι χαίρονται πολύ.

-Πάσχα, Κυρίου Πάσχα!

Στην ανάσταση τα δυναμιτάκια φωνάζουν στους ανθρώπους
δυνατά ελάτε κι εσείς

-Πάσχα,κυρίου πάσχα!

Τα παιδιά φώναζαν δυνατά στις γειτονιές.

-Χριστός Ανέστη!

Ο χριστός αναστήθηκε ψυθίριζαν τα πουλιά στους
ανθρώπους.

-Αληθώς Ανέστη!

Ομάδα: Ενεργοί μαθητές

Χριστός Ανέστη!



Ένα λουλουδάκι φύτρωσε μέσα στην πρασινάδα, ξαφνικά ήρθε ένα πουλάκι και λέει τρυφερά:

- Πάσχα, Κυρίου Πάσχα!

Ένα αυγουλάκι έπεσε από μακριά και έσκασε στα δυο.

-Πάσχα, Κυρίου Πάσχα!

Ένα μυρμηγκάκι με ένα κοριτσάκι είπαν.

-Πάσχα, Κυρίου Πάσχα!

Το μικρό παιδάκι είπε στο αγοράκι που στέκονταν δίπλα του.

-Χριστός Ανέστη!

Τα μπισκοτάκια είπαν στο κουτάκι τους.

-Αληθώς Ανέστη!

Ομάδα: Τα απίθανα τρελοφιλαράκια

Χριστός Ανέστη!



Μικροί μεγάλοι τσουγκρίζουνε αυγά.

- Πάσχα, Κυρίου Πάσχα!

Η εκκλησία είναι χρωματιστή από τις λαμπάδες των παιδιών.

-Πάσχα, Κυρίου Πάσχα!

Μέσα στη εκκλησία μοιράζετε το Άγιο φως.

-Πάσχα, Κυρίου Πάσχα!

Τα παιδιά ανάβουν τις λαμπάδες τους και λένε στους γονείς τους.

-Χριστός Ανέστη!

και οι γονείς απαντούν στο αφτί τους.

-Αληθώς Ανέστη!

Ομάδα: Τα Διαβολάκια της Τάξης