



ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΗ

Γεια σου Μάη μυρωδάτε με τα ωραία λουλούδια.
Έρθε η χαμογελαστή Άνοιξη!!!!

Έρθε ο Μάης με τα παιδάκια του και τα γλυκά λουλουδάκια του.
Έρθε η Χαμογελαστή Άνοιξη!!!!

Λουλούδια μου γλυκά σαν ζαχαρωτά.
Έρθε η χαμογελαστή Άνοιξη!!!

Μικρά-Μικρά μπουμπουκάκια σαν τα μεγάλα λουλουδάκια.
Έρθε η χαμογελαστή Άνοιξη!!!

Μάη-Μάη με τα ωραία τα λουλουδάκια σου που φτιάχνουμε τα στεφανάκια σου.
Έρθε η χαμογελαστή Άνοιξη!!!

ΟΜΑΔΑ: ΤΑ ΑΠΙΘΑΝΑ ΤΡΕΛΟΦΙΛΑΡΑΚΙΑ!!!!!!



Η ΜΥΡΩΔΑΤΗ ΑΝΟΙΞΗ.

Γεια σου Μάη Πεντεφά, Πεντεφά μου πενεμένε.

-Μυρωδάτη άνοιξη!

Τα λουλούδια άνθισαν. Είπαν στον Μάη καλημέρα.

-Γεια σου Μάη!

Γεια σου εργατική πρωτομαγιά μου.

-Εργατική πρωτομαγιά!

Έρθε η άνοιξη με τα μυρωδάτα λουλούδια της.

-Ζωντανή άνοιξη!

Γεια σου Μάη με τα στεφάνια σου.

-Μάη πενεμένε!

Έρθε η χαμογελαστή άνοιξη,

Όμορφη και ωραία!

ΟΜΑΔΑ: ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ



ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Τα παιδιά φτιάχνουν πολύχρωμα στεφάνια
Έρθε η άνοιξη με τα λουλούδια!

Σήμερα είναι άνοιξη και φτιάχνουμε στεφάνια για την πρωτομαγιά
Έρθε η άνοιξη με τα λουλούδια!

Έρθε η άνοιξη με τα πολύχρωμα λουλούδια
Γειά σου Μάη Πεντεφά

Μάη μου όλοι οι κήποι σου είναι γεμάτοι με λουλούδια
Γεια σου Μάη Πεντεφά!

Όλοι οι άνθρωποι πάνε για πικ νικ στην εξοχή
Γεια σου Μάη Πεντεφά!

ΟΜΑΔΑ: ΤΑ ΔΙΑΒΟΛΑΚΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ



Γεια σου Μάη Πενταφά

**Τα τριαντάφυλλα άνθισαν μαζί με τις παπαρούνες και τις μαργαρίτες.
Γεια σου Μάη Πενταφά που μυρίζεις ανθισιά.**

**Μάη που είσαι γιορτή της άνοιξης και των λουλουδιών σου φτιάχνουμε
λουλούδινο στεφάνι.**

Γεια σου Μάη Πενταφά που μυρίζεις ανθισιά.

Άνοιξη με τα άνθη σου χαρά γεμίζεις τη φύση.

Γεια σου Μάη Πενταφά που μυρίζεις ανθισιά.

**Έρθε η Άνοιξη και άρχισαν τα μπάνια με τον καταγάλανο ουρανό και τον ήλιο στο
πλευρό σου.**

Γεια σου Μάη Πενταφά που μυρίζεις ανθισιά.

ΟΜΑΔΑ: ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΕΣ