

Το φινάλε του Μαρκοβάλντο



Ο Μαρκοβάλντο καθώς πετούσε το χιόνι στο δρόμο πέταξε μια φτυαριά που πέτυχε στα ξαφνικά τον Άγιο Βασίλη στο πρόσωπο.

Ο Άγιος Βασίλης που δέχτηκε τη φτυαριά έπεσε κάτω και χτύπησε το χέρι του .

Ξαφνικά εμφανίστηκε ένας καλικάτζαρος και τον έσωσε. Ο Ρούντι, το ελαφάκι του, στεναχωρήθηκε και πήγε να τον βοηθήσει και αυτός. Ο Μαρκοβάλντο τον είδε που έπεσε και έτρεξε να τον βοηθήσει.

Στενοχωρήθηκε που έκανε τέτοιο κακό και ζήτησε συγνώμη. Γι' αυτό η χάρη που ήθελε να κάνει ο Μαρκοβάλντο για τον Άγιο Βασίλη ήταν να μοιράσει αυτός τα δώρα στα παιδιά.



ΟΜΑΔΑ: ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ.

Το φινάλε του Μαρκοβάλντο



Εκεί που καθάριζε ο Μαρκοβάλντο το πεζοδρόμια πέρασε ο Άγιος Βασίλης με το έλκηθρο του. Εντωμεταξύ ο Μαρκοβάλντο που καθάριζε το πεζοδρόμια χωρίς να δει έριξε μια φτυάρια στον αέρα εκείνη επιτέθηκε στον Άγιο Βασίλη.

Ο Άγιος Βασίλης ο οποίος με τη σειρά του αυτή η μεγάλη χιονόμπαλα τον έριξε απ' το έλκηθρο και έπεσε στο δρόμο. Ο καημένος ο Άγιος Βασίλης όπως έπεσε κάτω έκλεγε απ' τους πόνους γιατί μάλλον είχε σπάσει το χέρι.



Ο Μαρκοβάλντο έτρεξε να δει τον Άγιο Βασίλη έτρεξε να τον βοηθήσει και όταν είδε ότι είχε σπάσει το χέρι του ,έπρεπε να κάνει κάτι γι' αυτό γιατί τα παιδιά δεν θα έπαιρναν τα δώρα τους τα Χριστούγεννα και θα ήταν λυπημένα.

Τελικά ο Μαρκοβάλντο προσφέρθηκε να πάει αυτός τα δώρα στα παιδιά αντί για τον Άγιο Βασίλη και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

ΟΜΑΔΑ: ΞΕΦΤΕΡΙΑ

Το φινάλε του Μαρκοβάλντο



Εκεί όπως φτυάριζε το χιόνι ο Μαρκοβάλντο πήρε μια μεγάλη φτυαριά και την πέταξε κατά λάθος πάνω στον Άγιο Βασίλη.

Ο Άγιος Βασίλης ξαφνιασμένος έπεσε στο χιόνι και χτύπησε το χέρι του. Όταν ο Μαρκοβάλντο συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί έτρεξε να βοηθήσει τον Άγιο Βασίλη. Ο Μαρκοβάλντο ένωσε ασχημα. Ζητήσε από τον Άγιο Βασίλη και τον υποσχέθηκε ότι απο 'δώ και πέρα θα προσέχει περισσότερο.

Επίσης ο Μαρκοβάλντο προσφέρθηκε να μοιράσει αυτός τα δώρα στα παιδιά γιατί ο Άγιος Βασίλης ήταν τραυματίας. Από τότε ο Μαρκοβάλντο ήταν ποιο προσεκτικός με το φτυάρι.

ΟΜΑΔΑ: ΖΕΒΡΕΣ

Το φινάλε του Μαρκοβάλντο



Ο Μαρκοβάλντο πετούσε φτυαριές όλο και πιο ψηλά. Σε μια φτυριά του έβαλε τόση δύναμη που το χιόνι χτύπησε τον Αϊ-Βασίλη ο οποίος πήγαινε να δώσει τα δώρα στα παιδιά.

Ο Αϊ-Βασίλης έπεσε από το έλκηθρο και έσπασε το χέρι του. Έκλαιγε τόσο δυνατά που ο Μαρκοβάλντο τον άκουσε και πήγε να τον βοηθήσει.

Όταν είδε ότι ο Αϊ-Βασίλης είχε σπάσει το χέρι του υποσχέθηκε ότι θα μοίραζε αυτός τα δώρα στα παιδιά. Ωστόσο ο Αϊ-Βασίλης είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και οι γιατροί προσπαθούσαν να τον κάνουν καλά το συντομότερο δυνατό.

Όταν μοίρασε τα δώρα ο Μαρκοβάλντο έτρεξε στο νοσοκομείο να δει αν είναι καλύτερα το χέρι του Αϊ-Βασίλη. Ευτυχώς δεν ήταν τίποτα σοβαρό και σε λίγους μήνες ο Αϊ-Βασίλης είχε βγει από το νοσοκομείο.



Από τότε ο Μαρκοβάλντο πρόσεχε πόση δύναμη έβαζε, όταν πετούσε χιόνι και ο Αϊ-Βασίλης μοίραζε κάθε χρόνο δώρα στα παιδιά.

Ο Μαρκοβάλντο έγινε φίλος με τον Αϊ-Βασίλη και από τότε ο Αϊ-Βασίλης όταν γύριζε στο σπίτι του, στο Βόρειο Πόλο, τον έπαιρνε μαζί του.

Ο Αϊ-Βασίλης μοίραζε τα δώρα κάθε χρόνο στα παιδιά και άμα του περίσσευε κανένα δώρο, το έδινε στον Μαρκοβάλντο. Επίσης ο Ρούντολφ μετά από λίγες μέρες συμπάθησε τον Μαρκοβάλντο και έγιναν οι καλύτεροι φίλοι.

ΟΜΑΔΑ: ΒΟΥΝΑ