

Η πριγκίπισσα του Φραγκοκαστέλου σκοτώνει τη Δόνα Τερηδόνα.

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε στο Φραγκοκάστελο μια ευτυχισμένη οικογένεια. Ο μπαμπάς Ψειράκις, η μαμά Ψείρα, το αγοράκι τους ο Κοντός και η κόρη τους η Κοντή. Μόνο που εκεί κοντά έμενε και μία κακιά μάγισσα που την έλεγαν Δόνα Τερηδόνα.

Άμα έκανες κάτι κακό στη Δόνα Τερηδόνα σε μεταμόρφωνε σε βάτραχο, σε μυρμήγκι ή σε χαρταετό για να διασκεδάσει την καθαρά Δευτέρα.



Ο Κοντός μια μέρα πήγε επίσκεψη στη μάγισσα αλλά καταλάθος της έριξε ένα μαγικό φίλτρο στο πάτωμα και την έκανε να νευριάσει.

Την επόμενη μέρα η μάγισσα ξύπνησε πολύ νωρίς, έβγαλε τις πιτζάμες της, έβαλε τα σατανικά της ρούχα, πήγε στο σπίτι της οικογένειας και τους μεταμόρφωσε όλους σε μυρμήγκια.

Όμως η πριγκίπισσα του Φραγκοκάστελου που ήταν η καλύτερη φίλη του Κοντού, ξεκίνησε μία μέρα να πάει στο σπίτι του.

Όταν όμως έμαθε ότι η Δόνα Τερηδόνα μεταμόρφωσε τον ίδιο και την οικογένειά του σε μυρμηγκιά, νευρίασε, πήγε στο σπίτι της μάγισσας και την σκότωσε.

Αμέσως λύθηκαν τα μαγιά και η οικογένεια έγινε ξανά κανονική. Μετά από δυο μέρες η πριγκίπισσα με τον Κοντό παντρεύτηκαν και έζησαν μαζί στο παλάτι για πάντα ευτυχισμένοι κι εμείς ΚΑΛΥΤΕΡΑ!!!

ΟΜΑΔΑ: ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΕΣ

Η μάγισσα Βίκυ ξανάρχεται.

Μια φορά και έναν καιρό σε μια χώρα μακρινή ζούσε η οικογένεια των Δίδυμων και η Μάγισσα, η γνωστή Βίκυ που ήταν η πιο κακιά και σκληρή.

Καθώς η οικογένεια έβλεπε τηλεόραση μπήκε μέσα στο σπίτι τους ένας Δράκος για να κάνει τα αυγά του, και μόλις εκκολάφτηκαν τα αυγά του κάνανε το σπίτι μπάχαλο.



Η οικογένεια των δίδυμων το έβαλε στα πόδια!!!! Έτρεξαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν για να συναντήσουν την πριγκίπισσα Βασιλική, για να της πουνε τα προβλήματα τους για να τα λύσει.

Μόλις φτάσανε έξω από την πόρτα του πύργου της, εμφανίστηκε η μάγισσα Βίκυ, η γνωστή στρίγκλα, και δοκίμασε το ραβδί της πάνω στο μικρό Αντωνάκη. Ο Αντωνάκης φωνάζει με μια κραυγή: "...αασαασαασα!!!" (Ο Αντωνάκης από μέσα του είπε: "ουασου είμαι ο Σούπερμαν".)

Τότε η πριγκίπισσα Βασιλική άκουσε τις κραυγές του μικρού Αντωνάκη και έτρεξε να τον βοηθήσει, πήρε το κοφτερό της σπαθί, και ανέβηκε στο άλογο της. Η μάγισσα εξαφανίστηκε και ο μικρός Αντωνάκης και η πριγκίπισσα έφυγαν. Η Οικογένεια ευχαρίστησε την πριγκίπισσα και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα!

ΟΜΑΔΑ: ΤΑ ΑΠΙΘΑΝΑ ΤΡΕΛΟΦΙΛΑΡΑΚΙΑ!

Η καλή και η κακία

Μια φορά και έναν καιρό ήταν τέσσερις αχώριστοι φίλοι, η Ελισάβετ, ο Γιάννης, η Μαρία και ο Γιώργος που για κακή τους τύχη βρέθηκαν μπροστά από ένα παλάτι. Το παλάτι αυτό ανήκε στην κακιά μάγισσα Στριγκλυκερίδιους. Η μάγισσα τους είδε και τους έκλεισε σε ένα κλουβί και τους μεταμόρφωσε σε πουλιά.



Ξαφνικά εμφανίστηκε η νεράιδα Αθηνά πάνω σε ένα κάτασπρο άλογο και με ένα ραβδί στο χέρι. Η Αθηνά είδε το κλουβί που ήταν απέναντι αλλά δεν μπορούσε να περάσει από την μάγισσα Στριγκλυκερίδιους. Έτσι με το μαγικό ραβδί της την μεταμόρφωσε σε γουρούνι, κατάφερε να περάσει και να ελευθερώσει τους φίλους της που ήταν μεταμορφωμένοι σε πουλιά και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Τέλος ευχόμαστε να πάνε όλα καλά!

ΟΜΑΔΑ: ΤΑ ΔΙΑΒΟΛΑΚΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ!!!

Η πριγκίπισσα Λίλη και η μάγισσα Στριγκλυκερίδιους.

Ήταν μια φορά και έναν καιρό μια μάγισσα που λεγόταν Στριγκλυκερίδιους. Ζούσε μέσα στο δάσος σε έναν έρημο πύργο.



Μια μέρα ήρθαν στο δάσος μερικοί άνθρωποι να κάνουν πικνίκ και η μάγισσα τους είδε, τους πλησίασε και τους είπε να φύγουν αμέσως αλλιώς θα τους έκλεινε σε ένα υπόγειο κελί. Αυτοί όμως δεν την άκουσαν και έτσι τους έκλεισε στο κελί. Εκεί κοντά όμως ζούσε και μια όμορφη πριγκίπισσα που ονομαζόταν Λίλη, η οποία τους άκουσε που φώναζαν, ανέβηκε στο άλογό της και κατευθύνθηκε προς τον πύργο της μάγισσας.

Είδε την μάγισσα που ήταν έξω από τον πύργο και της είπε να αφήσει τους ανθρώπους ελεύθερους. Η μάγισσα δεν άκουσε την πριγκίπισσα και μπήκε μέσα στο παλάτι της.

Στο μεταξύ οι άνθρωποι που ήταν φυλακισμένοι προσπαθούσαν να το σκάσουν, τελικά κατάφεραν να βγουν από το κελί, με την βοήθεια της Λίλη.

Όταν βγήκαν έξω από τον πύργο ευχαρίστησαν την πριγκίπισσα και της υποσχέθηκαν ότι την επόμενη φορά θα έρθουν μαζί με την αστυνομία για να συλλάβουν τη μάγισσα για να μπορούν όλοι να έρχονται για πικ-νικ.

Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.



Ομάδα: Ενεργόι μαθητές